

Pascal J. ZANON

Christian VANDERHAEGHE

D'après Jean RAY



# HARRY DICKSON

## DE BENDE VAN DE SPIN





# **HARRY DICKSON**

## ***DE BENDE VAN DE SPIN***

Naar **JEAN RAY**  
Tekeningen: **PASCAL J. ZANON**  
scenario: **CHRISTIAN VANDERHAEGHE**



Redactionele verzorging Nederlandse uitgave: Van der Heide Producties, Zandvoort

**EDITIONS ART & B.D**

Avenue Everard. 53

1190 BRUSSEL



2004 by EDITIONS ART & B.D. - BRUSSEL

2<sup>de</sup> UITGAVE

*Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing  
zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.*

D/1986/4410/02  
ISBN 90-803569-5-6

GEDRUKT IN BELGIE DOOR **PROOST**



Londen, in het midden van de jaren '30. De herfst heeft de stad in haar kille greep, maar die ochtend brengt de mist, die steeds-  
gewijs de trotse gebouwen van het Britse rijk opslokt, iets onheilspellends met zich mee...



... tot in Baker Street...



... waar iemand nog op is...



Een nieuw mysterie houdt Harry Dickson, de beroemde detective, bezig...

Ze houden me voor de gek... Ik moet er het mijne van weten,



Al een week lang vond hij elke dag een grote, zilveren spin op zijn bureau...



Harry Dickson had besloten om die nacht in de bibliotheek door te brengen, en, terwijl hij z'n hersens afpijngt...



Opeens!









Instinctief voelt Harry Dickson het gevaar, maar het vreemde meisje heeft hem volledig in haar ban...



Nu ik verteld heb wie ik ben, kunnen we tot zaken overgaan.

Wat vindt u van die spinnen...  
MIJN spinnen, Mr. Dickson?

Ik moet toegeven dat u mij gedurende acht achtereenvolgende ochtenden aan het denken heeft gezet met die beestjes!

Duivels-nog-an-toe, u bent...



Ditmaal, m'n beste, gaat het om een stuk, waarvan u nu eens NIET de auteur bent.

En dat stuk heet zeker "geest en beweging", oftewel "P.K.", voluit psycho-kinese, hetgeen wil zeggen de kracht om iets op afstand te verplaatsen. Een fraaie opvoering, maar welke rol speelt u erin? En waarom?



De enige die bij voorbaat vaststaat

Ik heb kort geleden iets opgericht wat u een eh... bende zou noemen. "De bende van de spin". Onze doelstelling is simpel: ons verrijken ten koste van systemen of mensen die te veel hebben. Dat zou u eh... diefstal noemen! En vervolgens iedereen uit de weg ruimen die zich tegen deze herverdeling verzet. Dat zou u eh... moord noemen...



Die strijd is zo oud als de wereld zelf...



Misschien... Maar zoals u heeft gemerkt, beschik ik over krachten en mogelijkheden waar geen politiemacht tegenop kan!

Behalve Harry Dickson... Hij is waarschijnlijk de enige die u kan weerstreven!

Wie weet, jongeman... Maar dat zal de bende van de spin niet tegenhouden.



Ik geloof u, miss... Maar u kunt nog van mening veranderen.

Je kan je lot niet veranderen, Mr. Dickson. Ik ben aan de andere kant van de spiegel geboren.



Hoe oud bent u?

Zo oud als zij die ten strijde trekken.

Maar uw strijd dient het kwaad!

U heeft de leeftijd van hen die dit veroorzaken... U zult sterven en dat spijt mij oprecht.























AAAAH!



Tom! Hou 'm tegen! Dat is Meredith niet!



Stop! Handen omhoog!

Damned!



Nog één stap en ik schiet een kogel door je kop!



Laat me die kop van u eens zien...

Daar wordt u niets wijzer van!



Inderdaad, de valse Sir Austin is een volstrekt vreemde voor de beide mannen.

Wie ben je?

Waar is de echte Sir Austin Meredith?



Hij telt de minuten af... en, spijt voor hem, voor de laatste keer zijn vingers!

Wat heb je met hem gedaan?!

Een toekomstig blikje corned beef... Meer zeg ik niet!



Heb je iemand zien weglopen of een auto horen weggrijpen?

Nee.

verdraaid!











En om 9.30 uur rijdt Harry Dickson voor bij "Midgett House"...



En te bedenken dat dat "char-mante" kind hier woont... Ongelofelijk!

Ik zal miss Catherine zeggen dat u er bent.



Dank u.

Ik ben haar oom. Nu ik op door-reis ben in Londen, wilde ik haar even een bezoekje brengen.

Dat zal ze leuk vinden... Zeker nu ze zich niet zo goed voelt.



niets ernstigs?

Een migraine-aanval, dacht ik...



Hoe gaat 't met haar lessen?

In de moderne talen steekt ze met kop en schouders boven iedereen uit. Wat Latijn betreft, helaas niet... Ze heeft weinig op met Cicero, denk ik.



Een paar minuten later...

Haar kamer is op de eerste etage... Ik zal 't u wijzen...



Binnen!



Goedemorgen, miss... U wist natuurlijk dat ik het was, nietwaar...



Ah! Mr. Dickson... Dat was heel amusant, die zwerm krantenjongens achter me aan... Een origineel idee!

In ieder geval beter dan die dubbelganger van Sir Austin!



Toegegeven.

Maar... Waarom Sir Austin?



Daar zult u van opkijken... Het gaat om een liefdesaffaire...



Het klassieke verhaal! Een vriendin van mij, zonder een cent, is hevig verliefd op de zoon van de schatrijke Lord Edgewell. Zijn vader was uiteraard hevig gekant tegen dit huwelijk van zijn erfgenaam...



En dokter Meredith gooide roet in het eten door Lord Edgewell te redden, ondanks uw bedreigingen...

Precies. En daarna gooide een zekere Harry Dickson roet in 't eten toen wij de chirurg wilden "opereren"...



Pure, walgelijke chantage.

En dan die man van u... zelfmoord...



U weet heel goed dat ik geen getuigen kan gebruiken... Slagen of sterven, dat is mijn wel!

Uw wet! U zult binnenkort kennis maken met de mijne!



Da's slaot nog te bezien... Had u verder nog iets bijzonders?

Nee.

En dan, tot grote verbazing van Harry Dickson, geeft George Cuvelier hem een kus...



Good bye, old Harry.



In opperste verbazing verlaat hij het internoot. Hij bespeurt bij zichzelf een zekere genegenheid voor 't meisje dat zich ontpopt als een monster...

In gedachten verzonken, rijdt hij naar het gebouw van Scotland Yard...



Ah, we zijn er!



Good morning, mr Dickson.

Morning!



Even later, op het kantoor van super-intendant Goodfield...

...Een mislukte chantage en een geluk-te zelfmoord... Nogal magertjes, maar we moeten 't kwaad in de kiem smoren.



Ik stel voor dat u om te beginnen Midgett House en zijn vreemde, maar gevaarlijke kostgangerster onopvallend in de gaten laat houden.



Uitstekend. Wij kunnen in deze zaak goed met elkaar samenwerken.



Aan het begin van de middag komt Harry Dickson pas weer thuis...

Brrr!... Wat een weer! Deze maand november zal me nog lang heugen.



Hij kon niet weten dat de gebeurtenissen op het punt stonden een dramatische wending te nemen. Die avond, op de daken van Baker Street...



Hier is het.

Zeker weten?

Kan niet missen. Dit is 't huis van de "meester".



Zonder zich te storen aan de rukwinden, gepaard gaande met hevige regenval, bereiden de twee mannen zich voor op hun sinistere arbeid...



Zonder 'n woord te wisselen, brengen ze hun apparatuur in gereedheid...



Ha! De spin stuurt je haar eeuwige slaap!



Maar op de zolderkamer van Tom Wills, daar precies onder...









En met elke sprong wint de vluchteling terrein op de achtervolgende Tom Wills...



Ik moet een aanloop nemen,



Aaah!



Een richel! Goddank!



Niet best... Ik had 'm moeten krijgen...



Tom Wills begrijpt onmiddellijk welk gevaar het leven van zijn baas bedreigt...



Zonder te aarzelen laat onze vriend zich vallen...



En even later...



My God! Gas!

Mr. Dickson... Het balkon! Dat is m'n enige kans!

Hij heeft het raam nog open kunnen doen...



Mr. Dickson! Mr. Dickson!



Als het maar niet te laat is...!



Arrach! Arrach!



Een paar uur later, op de afdeling toxicologie van het "University College Hospital"...

Was 't een zwaar giftig gas?

Ja. Een derivaat van yperiet. Het veroorzaakt blozen in de longen en op de huid en het tast de ogen aan.

Ik ben voorlopig uitgeschakeld, maar dankzij jou, m'n beste Tom, niet voor eeuwig!

Onze vriendin Georgette is een volhouder... Ze moet nu gearresteerd worden.

Ik heb Scotland Yard al gebeld. Ik heb zo een afspraak met ze.

In de vroege ochtendnevel verlaat Tom het ziekenhuis...

En even later draaien de wagens van de Yard Gower Street op...

Nog bericht van de surveillant bij Midgett House?

Nee, mr. Wills... Geen bijzonderheden.

We zullen er een kijkje gaan nemen.

Er schijnt daar wat aan de hand te zijn...

Wat is er gebeurd?

Komt u mee, sir...

Hier is het... We hebben haar niet gevonden...

My God! Atgrijselijk...

Het beest heeft bloed geroken!

En in de opengebroken brandkast van de directrice lagen alleen boeken... Die van een "zekere" leerlinge: miss Georgette Cuvelier!



Een paar weken zijn verstreken. Harry Dickson is genezen van zijn verwondingen. Maar geen nieuws van Georgette Cuvelier; ze lijkt in het niets verdwenen te zijn.



Ik zet de thee op uw bureau, mr. Dickson.

Ah, dank u, Mrs. Crown. Wat zorgt u toch goed voor me, sinds ik weer thuis ben...



Hallo?... Ah, dag, commandeur... Wat?... Nationale veiligheid?... Goed... 14 uur...

Dat was de admiraliteit, m'n beste Tom! De allerhoogste top! We hebben een afspraak met de heren in Croydon.



Een afspraak met de marine op 'n vliegveld bij Londen?

En later...



By Jove! Wat een hondeweer!

In de "Royal Navy" zitten ze daar niet mee, keteibink!



Croydon, 2 mijl...



Kijk 'ns aan... Die bui is net op tijd over!



En de hoge omes staan ons al op te wachten!





Admiraal Dasher ! Prettig om u weer te ontmoeten !

Ah, mr. Dickson ! De tijd vliegt voorbij, net zoals oorlogen... Maar ik zal nooit uw optreden vergeten op de HMS VINDICTIVE, toenertijd in Zeebrugge... Kom, ze wachten op ons.

Even later zitten Harry Dickson en Tom Wills aan tafel met verlegen woordigers van de admiraliteit, de R.A.F. en met captain B. van de S.I.S.

Commodore Harreton verliet de admiraliteit om 10.30 uur. Hij had uiterst geheime documenten bij zich. Om 12.15 uur trof de politie zijn wagen aan. Zijn chauffeur was dood. Van zowel de commodore als de documenten geen spoor...



U staat voor de commodore in ?

Hij geniet nog steeds ons grootste vertrouwen.



Het gaat om een van onze best bewaarde geheimen. Harreton had de laatste tekeningen bij zich van de constructie en de bepantsering van onze nieuwste klasse kruisers.



Italië of Duitsland zouden er heel wat voor over hebben om die in hun bezit te krijgen !



En de documenten ?

Ik kan u zeggen dat ze van vitaal belang zijn voor de marine en het hele Britse rijk.



Ook de USSR, Japan, of zelfs de USA willen die documenten graag hebben.

Alles goed en wel, maar waar kom ik in het spel ?



Toen we de wagen van Harreton hadden teruggevonden, viel ons iets merkwaardigs op... Op het portier was een spin getekend, mr. Dickson...!

Alle duivels !



En vanochtend bereikte ons de volgende boodschap : "Heb dank, heren admiraals, voor uw documenten. Ze zijn goud waard ! Als u uw commodore terug wil krijgen, ga dan vanmiddag naar Croydon en waarschuw m'n vriend Harry Dickson. Hij zal u vertellen dat ik geen mythe ben !" Getekend : "de spin".



De bende van de spin is allerminst een verzinsel. Wij hebben te maken met een meedogenloze tegenstander, van wie de ziel en het hoofd een vrouw is, gentlemen.



Weinig kans dat ze hier opduikt.



Het vliegveld is afgesloten voor alle verkeer en zwaar bewaakt. En nu het weer opklaart, kan elk moment een patrouille van de R.A.F. opstijgen.



Sir... Er is 'n niet-geïdentificeerd vliegtuig gesignaleerd!



Ik laat onze jagers onmiddellijk opstijgen!



Kijk daar!



En even later is het onbekende vliegtuig vlak boven Croydon!



Kijk uit! Hij is gek!

Het is een Duitse machine... Een...

Good Lord! Ze gaat...





En dan breekt onder oorverdovend geraas de hel los...



In een paar seconden hebben de mitrail-  
leurs en de bommen van de Junkers hun  
verwoestende werk gedaan...





En even later ontfouwt zich in de lucht een wit scherm...



Duivels! Er springt iemand uit!



Toch heeft het vliegtuig geen moeilijkheden... Wat is ze nu weer van plan?

Hij landt op de startbaan!



Kom mee!



Help me! De wind sleept 'm mee!

maak z'n parachute los!

maar zij kunnen niets meer doen. Aan de parachute hing het lijk van commodore Harreton...



vervloekt! Ze hebben 'm vermoord!

Van het uniform van de officier haalt Harry Dickson de hem overbekende zilveren broche...

Ze voelt zich onoverwinnelijk daarboven...



De hemel ligt niet ver van de hel!



Kijk! De Junkers staat in brand!

nee, het is een rookverwekker.

De hangars en de startbaan zijn vrijgemaakt, sir.

Behendig manoeuvrerend, schrijft de "Stuka" met behulp van rookballeten een teken in de grauwe vrieslucht...



Ah! Onze Fury's stijgen op!

Hopelijk krijgen ze 'm te pakken!

Het is een spin! Ze weet ook van geen ophouden!



Gebruik makend van alle 680 pk's van haar Ju 87, verdwijnt Georgette Cuvelier in de verte, achtervolgd door de Hawker Fury's...



Op Croydon maakt ieder voor zich de treurige balans op...

Onze jagers hebben weinig kans...

Welke koers zou ze volgen?



Volgens mij gaat ze naar 't vasteland. Ze moet voor de avond landen... Maar waar?

Aan het eind van de middag komen de vliegers van de R.A.F. terug van hun missie...

We konden haar onmogelijk inhalen, sir. Die Stuka haalt bijna 400 km/uur. We waren haar al voor Dieppe kwijt.



Frankrijk, dus...



Mh... Even denken.

Wat is het bereik van een Junkers, denkt u?

Oh, ongeveer 500 kilometer.

Well... Dan heeft ze ergens tussen Reims en Le Mans moeten landen.

Ik waarschuw de vliegvelden in die streek. En ik licht mijn mensen daar in.



Wie weet is ze op privé-terrein of gewoon op het open veld geland!

Een rode Junkers? Dat valt behoorlijk op!

Ik maak er 'n persoonlijke zaak van, als u dat goedvindt.



Ze heeft Croydon tegen 15.00 uur verlaten. Dan had ze nog twee uur voor het donker wordt...



We moeten 't erop wagen, morgen zetten we de achtervolging in. Tom, jij versiert de beste kist die je kan vinden.



De volgende ochtend hangt er nog steeds een zware brandlucht boven Croydon...



Wat vindt u ervan? Een Beechcraft met een 450 pk motor.

Prachtig! En de weergoden zijn met ons.

Dickson, ik reken op een van m'n oude officieren om de documenten weer terug te krijgen.

De Fransen hebben goed werk geleverd. Ze is in Reims gesignaleerd.





met een snelheid van 350 km/uur, bereikt de Beechcraft al snel het Franse vasteland.



Om 10.15 uur landen ze bij Reims...

Lefrancq, van het "deuxième bureau".



Prettig met u samen te werken.

Dank u. Helaas is de Junkers alweer vertrokken, maar hij is gesignaleerd ter hoogte van Dijon... Sindsdien geen nieuws.

Geduld, m'n beste... De Fransen doen hun uiterste best ons te helpen.



Intussen staan wij hier al vier uur duimen te draaien in deze barak! En het weer kan elk moment omslaan... Ze is vast al de grens over.

En de uren verstrijken...

Maar dan, aan het begin van de avond...



Het vliegtuig is gevonden, monsieur!

Bravo!

Een boer heeft bij de politie van Chambéry gemeld dat een rood vliegtuig bij de landing op zijn weiland over de kop is geslagen. De politie bevestigt dat het om uw Junkers gaat. Volgens getuigen hebben twee personen het vliegtuig verlaten...

De volgende ochtend...



Als alles goed gaat, vindt Georgette ons weldra op haar weg.

De spin heeft haar poten gebroken!

Chambéry ligt vlak bij de Italiaanse grens... Dus daar wilde ze naar toe! Ik heb gevraagd om extra grensbewaking!



Twee uur later duikt de "Stoggerwing" naar beneden...



Daar is de landingsbaan!

Ah, de jongens van het 2e bureau... Wat mij betreft, kan de jacht beginnen.



Ze zijn gesignaleerd in de "Auberge du lac vert", aan de N6.

Vooruit!





Een half uur later...



Op de eerste etage wordt deze ontmoeting nauwelijks gadegeslagen...















Ik moet m'n Italiaanse contact waar-  
schuwen en de grens zien te halen!



Wegwezen, mannetje! Die  
wagen past beter bij mij!

Niet  
schieten...



In 's hemelsnaam, Georgette...  
Halt of ik schiet!



Kom  
maar op!



Ze heeft het  
zelf geweld!  
Damn! Geen  
kogels meer!

CLAC



Georgette Cuvelier maakt gebruik van de gelegenheid om in een  
wolk van opwaaiende sneeuw te ontsnappen...

VROAR

WHOOSSH



Ze heeft een spoor  
van bloed achter zich  
gelaten... Van de jon-  
gens op de parkeer-  
plaats is weinig over...

Wat 'n slachting!  
... Die politieman  
boven heeft het  
ook niet gehaald.

m'n Alfa...

Uw gesprek  
komt niet door,  
meneer...



Wat? nee, verduiveld! ... Ik heb niet  
om de slager gevraagd!

En het  
was  
zo'n  
rustig  
hotel...



We hebben heel wat doden te wre-  
ken, Tom. We gaan haar achterna!

Ja, maar hoe,  
mr. Dickson?

Harry Dickson?!















Londen. Twee maanden later. Onverstoorbaar slaat de Big Ben, symbool van de hoofdstad van het Britse imperium, de uren...



Die avond is super-intendant Goodfield te gast op Baker Street...



M'n beste mrs. Crown, uw rivierkreeftjes waren heerlijk, om maar te zwijgen over uw gebakken forel...

Misschien wat port, of zullen we eerst die fles Chateau Yquem opmaken?



Dank u... Laten we even terugkeren naar de bende van de spin. Zoals ik al zei, blijft de vijand onvindbaar, ohdanks al onze inspanningen...



Scotland Yard heeft u méér dan ooit nodig...

U kunt op ons rekenen...



Maar de draak lijkt nu duizend koppen te hebben. We kunnen er een paar afhakken, en misschien eens de hoofdkop... Maar misschien gaan onze koppen eraf!



De pers verkneukelt zich om alle "wepentelen", ondertekend met 'n spin, en Downing Street begint zich ongerust te maken...



Ik heb een maand geleden mijn hele leger informanten aan 't werk gezet...



Op dat ogenblik, op een steiger van Limehouse Basin, dragen twee mannen een pakket met een menselijke vorm naar het ijskoude water...









In het grauwe ochtendlicht biedt Limehouse een trieste aanblik. Alles in die wijk straalt ellende en misdaad uit...



Een ijskoude regen striemt mens en dier in de smalle, vervuilde straten...



Het klaverteken! Ofte- wel de uitdragerij van David Crasmussen.

De enige inform- mant die hier te vertrouwen is...



Hm! Wat een politieman al niet moet doen in zijn strijd tegen het kwaad.



Ah, Goodfield! Wel- kom in de "Royal Yachting Club"...

Zo, Dickson! Jij kunt zo aanmonsteren op een smokkelschip!



En, David... Wat zat er in dat pakje van jou?

Een man... Een jonge Chinees, me- neer Dickson...



Maar misschien heeft hij een tip...



Een Chinees van de bende van de spin. Ze wilden hem gisterenavond uit de weg ruimen... Kom mee, hij is hier.



Mijn naam is Li-Ping. Mijnheer David heeft mijn leven gered. Hij en zijn vrienden kunnen vanaf nu over het mijne beschikken.

Ga zitten en vertel me het hele verhaal...



Toen mijn ouders de hemelse vrede hadden gevonden, ging ik werken bij de machtige Tchang. Hij heeft een restaurant in Limehouse, "De Groene Draak". Maar dat dient als dekmantel voor 'n opiumkilt, Tchang is heel sluw en slecht. Hij foltert of doodt iedereen die 'n niet gehoorzaamt...



Sinds een paar maanden komen er 's nachts mensen bij hem. Die verdwijnen in het doolhof van zijn huizencomplex. Hun leider is een blanke, altijd in het zwart gekleed. Ze zeggen dat zijn handen en gezicht zijn verminkt in een hete lavastroom... En sindsdien moeten de "slaven" van Tchang zilveren spinnen afleveren bij bepaalde personen. Twee dagen geleden werd ik nog door een agent betrap, toen ik een huis probeerde binnen te komen. Ik kon nog net vluchten... Maar helaas, Tchang is het te weten gekomen en heeft mij tot de Theems veroordeeld. De rest weet u...





Die avond is Scotland Yard in rep en roer.

Vanaf vanmiddag houden wij "De Groene Draak" in de gaten. Volgens onze informatie zit die Tchang tot over z'n nek in de smokkelarij. Er wordt zelfs gesproken over een geheim genootschap...



En dankzij de beschrijving van Li-Ping van de "zwarte man", kunnen we aannemen dat dit kolonel Montague Pratt is. Volgens de S.I.S. kan er verband bestaan tussen hem en de documenten.



Dit alles leidt ons naar de bende van de spin. Heren, wij doen morgenochtend een inval. Agenten zetten de wijk af en dekken ons tijdens de inval. De rivierpolitie is ook ingeseind, omdat het huis vlak bij de Theems ligt.



En wanneer de laatste bewoners van Limehouse zich in hun hollen hebben teruggetrokken, neemt 'n anderè groep mensen bezit van de straten...



Even verderop, bij Emmett Street...

Geen teken van leven... maar er moeten nog een stuk of zes Chinezen daar binnen zijn...



Okay! Mijn groep probeert binnen te komen via de doodlopende steeg aan de zijkant. Jullie houden de hoofdingang in de gaten...



Laten we hopen dat de spin slaapt... In het midden van haar web...

We gaan! Wacht op het teken, Tom. Iedereen klaar? Yes, sir.



En op bevel van Goodfield stormen de mannen van de Yard, vergezeld van onze beide detectives, op het restaurant af...









Jij mag voorlopig vogelnestjes eten in de gevangenis van Newgate...

En wijs me nu de ingang van het paradijs. Li-Ping,



Dat is Tchang, eerbiedwaardige Dickson. Het monster zal in de hel ontwaken... Hi! Hi!



Bedankt, Li-Ping. Daar kan hij duivelskruid gaan kweken,



Okay. Laten we dat stel schuivers maar meteen inrekenen...

Ja, maar 't grootste uitschot ontbreekt: de spin!



Inderdaad... De mensen van de Yard moeten het huis grondig doorzoeken en... we mogen niet vergeten dat de ene muur de andere kan verbergen,



Mr. Dickson, ik heb Tchang 'n keer horen zeggen dat de drie wachters van 't rijk van de nacht in deze kamer zijn.



Kijk... Daar!... Die drie figuren boven de haard...



Hé... Ja... De drie dwazen van Tokko Dhjawa! Ik ken ze uit Hendersons werk over de Tang-dynastie...



De eerste zegt "ja", de tweede "nee" en de derde zegt "ja" noch "nee". We moeten ze draaien...



Maar wat is de goede combinatie? Verdorie! Hoe was het ook weer? ... De eerste kijkt naar de middelste en de laatste... Of andersom?

Harry Dickson pijnigt z'n hersens af...





Gelukt ! De haardwand gaat omhoog !

De drie dwazen hebben een verborgen mechanisme in werking gezet...

Bij de geest van Fudo myoo ! Dat is tovenarij !



Toby, jij doorzoekt met je ploeg het souterrain, Morris en zijn mannen blijven op de begane grond...

Laat mij 'ns even kijken, Li-Ping...



De afdaling naar de hel !

En deze keer zullen we branden...



Even verderop...

Wees voorzichtig ! Die duivelin...

Een deur !



Een boeddhistische tempel... Hier ? Maar dat is waanzin !

Zeer fraai !...



maar ik zie geen andere uitgang in deze heilige plaats van deze grote verlichte geest !



Diit lijkt wel op een esoterische excursie !

Over esoterisch gesproken... Kijk ! Die stupas...



Georgette spreekt vast alleen met ingewijden. De "bija" van de vijf elementen van wat leeft, sterft en herboren wordt, sluiten niet aan...



En voor een verbijsterd publiek, draait de grote detective de vijf elementen van de slupa in een stand, alleen aan hem bekend... Een luik gaat open...

Deze tekens zijn Sanskriet: de bijdragen van de vijf elementen van het universum: a, va, ra, ha en kha, de symbolen voor aarde, water, vuur, lucht en leegte. Zij vertegenwoordigen de uiterste realiteit: "vorn". Dat is het zesde element.



Dit is een moderne versie van "naar 't middelpunt van de oarde"!



Shh!... Ik geloof dat we het hoi van de draak naderen.

Vervloekt! Dit lijkt meer op een kluis-deur! Daar komen we nooit doorheen.



Het lijkt Fort Knox wel... Oosterse vertijning, ho maar!

Ik denk niet dat we verder komen dan hier!



Damn! En dat zo dicht bij ons doel!

Ik heb twee handgranaten bij me, mr. Dickson. Maar die kaatsen terug tegen de deur!



Zo... Haal 'ns een wierookvat uit de tempel...

Hier... Ik heb er het zand in laten zitten... Een goed idee, sir!



Zet 'm daar neer, onder het scharnier.



Harry Dickson ontgrendelt de handgranaten en plaatst ze zo in de bak dat de veiligheidsspinnen nog vastzitten. Dan neemt hij z'n pistool en richt uiterst zorgvuldig...





En vier seconden later wordt de gepantserde deur finaal uit zijn voegen geblazen...



De rook is nog niet opgetrokken of onze vrienden dringen het vertrek binnen...

Ah! De zetel van de spin!

De grot van Ali Baba!



Georgette... Geet je over!

Harry Dickson!



Verrast als ze zijn, reageren de mannen van de "spin" toch nog snel... In enkele ogenblikken is de enorme zaal het toneel van een grote schietpartij. De kogels eisen hun bloedige tol en in de lucht hangt de geur van cordiét...



Dek me! We moeten terrein winnen...



39

We moeten hier weg, miss! Laten we de vluchtweg nemen!

Je hebt gelijk!



Hé! Waar is de bazin?

Ik geloof dat ze er van door is met Pratt!

Haar krachten houden geen kogels tegen...



Zonder hun leidster, raken de bandieten al snel in verwarring...

Niet schieten!





En even later hebben ze alle tegenstand opgegeven...

Hands up!  
En snel...

De beul krijgt nog  
overwerk, met al dit  
geleisem...



Het huis is in onze handen en ik denk  
dat we er heel wat zullen ontdekken. Ik  
zag al een paar enorme brandkasten...



M'n beste Goodfield, de belang-  
rijkste trofee ontbreekt... En dat is  
de kop van de spin!



Mr. Dickson... Ik  
geloof dat deze  
hond bereid is  
mee te werken...

O-onze leiders  
zijn weggegaan  
door de gang  
achter 't gordijn!



my dear Harry, ga jij achter de  
vluchtelingen aan. Ik heb mijn  
mannen nodig om de gewonden  
en de gevangenen te verzorgen.  
Ik kan je alleen Toby meegeven,



Wat een doolhof, dit oord!

Het is alleen maar een tunnel  
onder het kanaal, inspecteur.



Steeds verder dringt het drietal  
door in de vochtige gang...

We moeten  
opschieten.

Die stank wordt  
steeds erger!



Aan het eind van de gang wacht de achtervolgers 'n nieuwe verrassing...

De riolen!

M'n neus had er al zo'n voor-  
gevoel van. Eerst Georgettes  
paleis en dan deze troep...



Ik snap 't... De kelders  
van "De Groene Droom"  
bevinden zich  
tussen een oud  
riolerings-systeem...

Het moet een enorm  
netwerk zijn!

Onze voorvaders wis-  
ten wat bouwen was!  
Dit systeem is ver-  
bonden met 't netwerk  
dat uiteindelijk in de  
Theems uitkomt...

Iets verderop, en iets minder diep...

Voor het geval dat Dickson ons spoor heeft ge-  
volgd, zet ik het mechanisme in werking dat hem  
rechtstreeks naar zijn doodskist zal voeren...

Kom Pratt... Schiet op!





Onze vrienden dringen inmiddels steeds dieper door in het gangenstelsel...

We blijven op dezelfde hoogte.

Ze hebben waarschijnlijk ergens 'n uitgang naar de straat aangelegd.



Maar dan slapt Tom Wills op een tegel die los lijkt te liggen...



Ongewild zet hij het mechanisme in werking, dat zo zorgvuldig door kolonel Pratt is geconstrueerd...



...Een seconde later valt een ijzeren hek, met aan de andere kant vlijmscherpe punten, naar beneden...



Pas op!

Aaah...

**BRROOOOM**

Oh! Als Toby me niet opzij had geduwd...

Oh God! Hij zit vast, onder het hek!



maar als Harry Dickson en Tom Wills zich over het slachtoffer buigen...

We kunnen niets meer voor hem doen, Tom... Hij moet meteen dood zijn geweest... Hij heeft zich voor mij opgeofferd...



Afgrijselijk! En dat hek... Geen beweging in te krijgen...

maar dan opeens, doet een dof geluid de twee mannen opschrikken...



Vervloekt! Er is 'n deur achter ons dichtgeslagen!

Aan de andere kant ook al?!

Dat is een vestingdeur... We zitten als ratten in de val...

Er moet een manier zijn om hier uit te komen...



Op dat moment stort onder donderend geraas een stroom water naar beneden...



Bastards! Ze laten ons verdrinken!

By Jove! Wat een valstrik! Die losse tegel heeft dat duivelse mechanisme in werking gezet! Deze ruimte is onze doods-kist en niemand zal onze lijken ooit kunnen vinden...





Om zo min mogelijk gehinderd te worden door natte kleren, hebben Harry Dickson en Tom Wills zoveel mogelijk uitgetrokken. Inmiddels stijgt het water gestaag...

Ik ben niet van plan om in dit stinkende riool dood te gaan!

We hebben misschien een kans: waar het water binnenkomt, is ook een uitgang. Maar dan moet eerst die stang weg die ervoor zit... Haal je machinegeweer! Die moet dienen als hamer en beitel...



Even later spuwt de Thompson zijn kogels uit...



En daar zijn de stenen van het oude metselwerk niet tegen bestand...



Een half uur later staat het water halverwege de opening...

Hell! Die vervloekte spijl biedt meer weerstand dan ik dacht!

Als het maar niet de poort van de hel wordt!

Doorzetten! Aan de andere kant ligt 't paradijs!



Terwijl het water onverbiddelijk stijgt, zetten de beide detectives zich schrap om met de kracht der wanhoop de stang los te wrikken...

Kom op, Tom! Nu of nooit!



Aaaaah! Hij komt... Er zit beweging in!

En nadat ze hun longen hebben volgezogen met de laatste lucht in hun gevangenis, zwemmen Harry Dickson en Tom Wills door de opening...



Het is nu quitte of dubbel... Er is geen weg terug...

De seconden lijken uren...

Aaaaah! m'n longen... Ze staan op springen!

We gaan naar boven, geloof ik...



En op het randje van de verstikkingsdood, bereiken onze vrienden het uiteinde van de buis...

Ik zie de oppervlakte! God-dank! De oppervlakte!



Gered! we zijn gered!

Waaaaah!



Welkom, meneer de graaf van Monte Cristo! Wij hebben ons losgewerkt uit het dodelijke web van de spin!

Vreselijk! Wat die vrouw niet allemaal aanricht...





Een honderdtal meters verderop...

Aah! Licht! Londen!  
... Het einde van 'n  
nachtmerrie!

En een ladder,  
om weer de  
beschaving te  
kunnen bereiken.



Doorweekt, en rillend van de kou,  
stonden de beide mannen even later  
op de kade...

Ah! Ik wist niet  
dat Limehouse  
zo mooi was...

Ja, maar we mo-  
gen Toby en zijn  
moordenaars niet  
vergeven. Kom, we  
nemen een taxi  
naar Scotland Yard.



Hun aankomst in het stijlvolle pand  
verwekt enige opschudding...

Hello, gentlemen.

My goodness! Wat zien jullie er-  
uit!... Vlug, haal dekens, pijp-  
tabak en een fles van m'n beste  
whisky... En vertel me dan pre-  
cies wat er gebeurd is...



En wanneer de beide detectives weer  
een beetje zijn bijgekomen, doet Harry  
Dickson verslag van de gebeurtenissen...

...En zoals jullie  
wel begrepen  
zullen hebben,  
was de vogel al  
gevlogen toen wij  
weer vrij waren...



Maar ze hadden op de vergadertafel een  
aantal papieren laten liggen. Na lezing  
is ons gebleken dat wij met een tegen-  
stander te doen hebben van onverwacht  
groot formaat... Achter dit groepje ver-  
schuilt zich een machtige, internationa-  
le geheime organisatie, waarvan wij  
denken dat "de bende van de spin"  
slechts het topje van de ijsberg is!



De hele entourage,  
die esoterische te-  
kens wees al in die  
richting. Maar wat  
is hun doel? En  
welke rol speelt  
Georgette Cuvelier  
werkelijk in die pa-  
rallele wereld, met  
haar uitstraling  
en haar vreem-  
de krachten? Het  
mysterie begint nu  
eigenlijk pas goed  
...  
43



Wij hebben ook met tegen-  
slag te kampen gehad, zij  
het niet in die mate... De  
gangsters hadden de  
brandkasten van bommen  
voorzien. Toen we de eer-  
ste openmaakten, ont-  
stond een kettingreactie.  
We konden nog niet op  
tijd weggomen, maar van  
"De Groene Draak" en  
zijn geheimen is nage-  
noeg niets overgebleven.



Precies, Dickson!  
En weer doet  
Groot Brittannië  
een beroep op  
je... In de strijd  
tussen twee  
rijken: het  
zichtbare  
tegen het  
onzichtbare...



En om even terug te komen op  
Georgette Cuvelier... Heeft de rivier-  
politie niets bijzonders opgemerkt in  
de buurt van Limehouse Basin?

nee, niets... Ze hebben alleen  
tijdens de operatie een vracht-  
vaarder zien vertrekken, maar  
dat is niet interessant...



Een vrachtaarder? Good Lord!  
En als zij daar aan boord is?

Je hebt gelijk! We mogen niks  
aan het toeval overlaten...



Een telefoontje verschaft Scotland Yard de  
benodigde gegevens...

Het is de "Jacob van Heems-  
kerk", een Hollands vracht-  
schip met passagiersaccom-  
modatie. Bestemming Vlis-  
singen. Ze zijn al in open zee.

We moeten  
proberen ze in  
te halen...  
maar hoe?





Een uur later verlaten twee wagens met grote snelheid het gebouw van de Londense politie...

Wat een idee, m'n beste Dickson! Een watervliegtuig van "Imperial Airways"!

Maar ook dankzij jouw overredingskracht bij de directie van de maatschappij, Goodfield...



Niet veel later bevinden onze vrienden zich aan de voet van de Tower Bridge, waar de bemanning van het enorme watervliegtuig al druk in de weer is...

Fantastisch! Wat 'n bof! De nieuwe Short S. 25 Empire!

De passagiers die ermee naar Egypte zouden gaan, denken daar vast heel anders over!

Kom, we moeten vertrekken.



By Jove! Dit lijkt wel een kasteel!

Imperial Airways heet u welkom aan boord van de Canopus, gentlemen!... Wij zijn klaar om te vertrekken...



Even later geeft de vlieger van de Short vol gas, het maximum vragend van de vier Bristol Pegasus motoren. Het schuim spat hoog op...



En de twintig ton verheft zich majestueus in de lucht boven de Britse hoofdstad...

Op naar 't kanaal!



De Jacob van Heemskerk is nog binnen de territoriale wateren.

Mooi, dan kunnen we 'm doorzoeken...



Wat moet ik de kapitein van de Van Heemskerk doorgeven, mr. Dickson?

Zeg 'm dat hij in naam van hare majesteits politie onmiddellijk moet bijdraaien.



Het duurt niet lang of het vrachtschip komt in zicht...

Daar is-ie! Je hebt toch wel je enter-sabel bij je, Tom?!

Dit wordt Trafalgar, admiraal Nelson!









Op het benedendek verdringt iedereen zich rond de handlanger van Georgette, die naar z'n verbijzelde hand staart...

Dat is m'n bootsman! Hij wilde ons neerschieten...

Wie gaf je daarvoor opdracht?

Haar ogen... Ik moest haar gehoorzamen...



Op dat moment...

Kapitein! Kapitein! Terroristen hebben de eerste sloep aan bakboord gestreken en ze zijn er vandoor met vier gijzelaars...



Goodfield en de detectives rennen naar het achterdek...

Dat zijn ze!

Waar kunnen ze naar toe?

Naar de Short, natuurlijk!



Ze hebben ons te pakken! Schieten heeft geen zin... dan gaan de gijzelaars eraan...

Ze is de dochter van de duivel zelf!



Het pad naar de overwinning is geplaveid met kruizen... Maar de laatste zal de jouwe zijn!

Dus die vervloekte Dickson is ontsnapt aan de klauwen van de Groene Draak!



Roeien! Harder!

Bemanning, opgelet! Het jachtseizoen is geopend en aan jullie de eer het wild te escorteren... Het grootste wild dat jullie ooit zijn tegengekomen!



Welke kracht zet die vrouw aan tot dergelijke misdaden?

Harry, darling... Bye-bye for now...



De natuur schept verschillen, de gemeenschap maakt er ongelijkheid van... Bestaat er wel een rechtvaardige strijd of een slechte beweegreden? Dat zal voorlopig nog wel even een onoplosbaar probleem blijven...



Een periode van talloze conflicten, gevaren en verschrikkingen dient zich voor Harry Dickson en Tom Wills aan in een hernieuwde strijd tegen Georgette Cuvelier en een geheim genootschap, die de loop van de geschiedenis naar hun hand willen zetten... DIT ALLES IN HET TWEEDE DEEL VAN DIT AVONTUUR!





ISBN 90-803569-5-6



9 789080 356955